

Leopoldsburg

Dr. Peter Schrijvers, curator “Liberation Garden”, bereidt het nieuwe WO II-museum in Leopoldsburg voor. Tijdens zijn vooronderzoek komt hij in contact met opmerkelijke getuigen zoals Karel Vandereyd uit Heppen.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“We hoorden de vliegtuigen donderen, gevolgd door een gigantische slag. De luiken vlogen open en het licht flitste binnen. Mijn moeder en vader namen mij en mijn zus vast en sprongen uit het raam. Mijn vader lag op mij tot de bombardementen stopten. Alles was verwoest! We hadden niets meer.”

onderderadar.be



onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Leopoldsburg, Bombardement
Kamp van Beverlo

1944

2020